

Bericht van Jennieke en Patrick!

Groeten vanuit Namibië. Wij willen jullie graag een update geven van wat er hier gaande is m.b.t. de Kapande Foundation.

Vorig jaar hebben we geld ontvangen om een groenteproject te beginnen. Wij zijn hier heel enthousiast over. Wij hebben nu 5 vrouwen die hier werken. In januari was ik er zelf een tijd om training te geven in het aanleggen van de groentebedden. Het mooiste is dat wij een permanente watertoevoer hebben kunnen aanleggen.

Namibië is een heel droog land en meestal regent het niet. Wij hebben een oude waterput die in de jaren 70 aangelegd was weer nieuw leven in kunnen blazen zodat deze nu met een zonne-pomp weer water pompt. Wij kunnen hierdoor het groenteproject water geven en het is zelfs een zegen voor de oudere mensen in het gebied. Zij kunnen nu naar ons toe komen om water te halen en hoeven dus niet meer grote afstanden te lopen.

Wij zijn heel enthousiast over deze vooruitgang voor Stichting Kapande. Wij zien met nog meer enthousiasme uit naar wat er nog meer komen gaat.

Onze hoop is om dit jaar te beginnen met de bouw van het trainingscentrum in Rundu. Zelfs de vrouwen die bij het groenteproject werken hebben al gevraagd om training. Wij hopen dat wij heel veel mensen trainingen mogen gaan geven op veel verschillende vlakken.

Wij danken jullie voor alle steun die jullie ons geven, via gebed, financieel of op welke wijze dan ook en hopen dat jullie hier mee door willen gaan zodat wij door kunnen blijven gaan met alle mooie projecten voor nu en in de toekomst!

Wij houden jullie, via Stichting Kapande, op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Lieve groeten van Jennieke, Patrick, Mayenga, Fumu en Sanaa.